



Stichting NAMENproject Nederland

Brief van aanbeveling AIDSmonument Amsterdam

Amsterdam, 24 september 2014,

We zijn maar een klein café, maar onze geschiedenis spreekt nog steeds.
Wij zijn Café 't Mandje: dat zit 'm niet in wie er vandaag achter de bar staat.

We zijn namelijk al sinds 1927 van de verdraagzaamheid en respect.
Bet van Beeren duldde toen al geen onderscheid.

We maken ons o.a. druk over onveilige seks en Hiv.

Op WereldAidsDag branden we kaarsjes ter nagedachtenis van AIDS-slachtoffers . Er hangen in het café portretten van dierbaren die gestorven zijn aan AIDS.

We verwelkomen iedereen. We verwachten van onze gasten dat ze onze geschiedenis respecteren en bij ons komen voor de gezelligheid, een drankje, dansen en veel lachen, ongeacht iemands sexuele geaardheid/voorkeur.

Fun & respect since 1927, we don't know any better.

Café 't Mandje steunt het initiatief AIDSmonument Amsterdam.

- voor de slachtoffers van AIDS uit alle geledingen van de bevolking;
- voor de nabestaanden;
- voor hen die leven met Hiv;
- voor bewustwording van een heel nieuwe, bruisende generatie over de gevaren van onveilige seks;
- voor belang van toegankelijke SOA-testen;
- begrip voor Hiv-besmetting en leven met Hiv;
- tegen stigmatisering;
- voor kennis doorgeven aan onze kinderen;
- voor complete sexuele voorlichting op scholen.

Help mee dit monument te realiseren, dat wat ons betreft niet alleen als gedenkplaats zal dienen, maar vooral inzicht zal veroorzaken!

Met vriendelijke groet,

Diana van Laar
Café 't Mandje