



Amsterdam, 1 oktober 2014

betreft: Aanbevelingsbrief AIDS Monument Amsterdam

L.S.,

Drugspastoraat Amsterdam (DPA) ondersteunt de plannen van Namenproject Nederland om een Aidsmonument in het leven te roepen voor alle mensen die aan de gevolgen van Aids zijn gestorven. Ook veel van onze mensen van DPA zijn door de jaren heen getroffen door Aids. Eén van de redenen om bijna 25 jaar geleden een drugspastor aan te stellen was de aidsepidemie die onder drugsgebruikers was losgebroken. De geestelijke ontredde van drugsgebruikers die hoorden dat ze Hiv besmet waren - een dubbel stigma - was groot.

Het is naar ons idee goed dat er in Amsterdam een plek komt waar mensen persoonlijk herdacht kunnen worden door nabestaanden. Op een mooie centrale plek in de stad die toegankelijk is en waar mensen een bezoek kunnen brengen als eerbetoon aan dierbaren die aan Aids zijn gestorven bij een prachtig kunstwerk. Deze plek van ontmoeting tussen leven en dood houdt de aandacht voor Hiv en Aids levend. En op deze mooi gelegen plek aan het IJ wordt solidariteit betoond met degenen die nu, hier in Nederland en elders in de wereld, leven met Hiv en Aids. Wij denken daarbij in het bijzonder aan mensen met een verslavingsachtergrond.

Drugspastoraat Amsterdam wil graag de initiatiefnemers voor een monument, middels een gift en deze brief, steunen om dit bijzondere plan te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Drugspastores, vrijwilligers en bestuur van Drugspastoraat Amsterdam