



25 JAAR **HOMOMONUMENT** AMSTERDAM

Geachte bestuursleden van de
Stichting NAMENproject Nederland,

Jarenlang is het Homomonument de plaats geweest
waar veel mensen hun naasten herdachten die zijn
overleden aan de gevolgen van hiv.

Voor een deel van de nabestaanden was het Homo-
monument echter geen geschikte plaats om te
herdenken; simpelweg omdat veel slachtoffers een
andere seksuele voorkeur hadden.

De Stichting Homomonument steunt graag jullie
initiatief voor een monument om stil te staan bij de
gevolgen van hiv en aids, toen en nu, in Nederland
en daarbuiten.

Deze week ontvangt u onze sponsorbijdrage ten
bedrage van € 1.000,-

Hartelijke groet,
mede namens het bestuur van
de Stichting Homomonument,

Daan Smeelen, voorzitter